

LOKALbladet

LOKALBLADET FOR VREJLEV-HÆSTRUP - 12 ÅRGANG - 2001



3

LIVLIG HANDEL MED AFLADSBREVE PÅ
VREJLEV KIRKEGÅRD. LÆS MERE SIDE 27



Årets julefrokost

LØRDAG DEN 24. NOVEMBER 2001

PRIS
190 KR.



Vi gentager succesen fra de forrige år og afholder julefrokost i Vrejlev-Hæstrup Hallen lørdag den 24. november 2001 kl. 18.30-02.00

Vi håber, at både private og firmaer vil afholde deres årlige julefrokost i Vrejlev-Hæstrup Hallen

Menu:

Maden leveres i år af Tårs hotel. Anretningen består bl.a. af:

- 2 slags sild
- Torskeanretning
- Grønlangkål
- Glaseret juleskinke
- Stort salatbord
- Flødekartofler
- Hjemmebagte flütes
- Ris á lamande
- Frisk frugt og nødder

Billetsalget foregår mandag den 24. september 2001 fra kl. 19-21.

Salg af billetter kan KUN ske ved personligt fremmøde på denne dato.

I lighed med tidligere år uddeles der numre til de personer, der står i kø og samtidig skal man oplyse det antal billetter man ønsker. Vi tror, der vil være rift om de 700 billetter. Mød derfor op i god tid, så du kan sikre dig adgang til denne festlige aften.

Bestyrelsen



Sommerudflugt

Det var herligt sommervejr da 13 cyklister mødtes ved Brugsen for at deltage i Lokalthistorisk Forenings første sommerudflugt.

Med Esben Saksager som turleder kørte vi mod syd ad Gønderupvej, hvor første stop var ved nr. 65 "Vanggaard", her fortalte Esben om hedesmeden, om hvordan Søren Mølbjerg købte smedjen og byggede Vanggaard i 1932. Esben kom også ind på de ejendomme og huse, der i tidens løb er forsvundet fra egnen.

Fra Vanggaard gik turen til Mølbjerg, hvor Esben fortalte om familien Mølbjerg, og om hvordan Ingvar Mølbjerg lavede den første ristestald, hvor ristene bestod af træ.

Turen fortsatte over motorvejen forbi Krogholm og Saksager til kæmpehøjene sydvest for Saksager, hvor vi nød den storslåede udsigt, og Esben fortalte om, at stedet havde været beboet i mindst 4000 år. Han fortalte også hvordan hestene, da han var dreng, gerne holdt et hvil, når de nåede toppen af bakken, der er meget lang.

Tilbage til Saksager hvor vi nød den medbragte kaffe i haven, fortalte Esben lidt om Saksagers historie, om hvordan Ellen Marsvin, Chr. d.4. svigermor, investerede sine børnebørns penge i ejendomme, som hun opkøbte over det ganske land, bl.a. også Saksager. Om hvordan hans bedstefar, der stammede fra Hasseris, var kommet til Vendsyssel og havde købt gården, som ingen af naboerne troede på, kunne føde en familie.

Til sidst fortalte Esben om hans egen tid på Saksager, om branden i 1978, og om at sætte kørerne ud og satse på grise.

Erik Saksager, der i dag har Saksager, fortalte til sidst om driften med forenklet markdrift og fedesvin og fedekyllinger i staldene.

Vi kunne køre hjem i den lune og lyse sommeraften nogle gode oplevelser rigere.



På vej op fra motorvejen ved Krogholm var der brug for alle hestekræfter.

Der sluttedes af på den dejlige sommeraften i haven ved Saksager.

